

SLOT ZEIST



Slot Zeist is in de 17de eeuw gebouwd als zomerverblijf en jachtslot voor Willem Adriaan van Nassau-Odijk, kleinzoon van prins Maurits. Zijn wapenschild is nog altijd te zien bovenop het toegangshek. Het Slot was omgeven door een tuin- en bosaanleg met perken en vakken symmetrisch geordend langs een indrukwekkende zichtas. Omzoomd door twee keer drie rijen bomen was het een heuse 'grande allée'. Vanwege de Franse allure werd Slot Zeist 'het Versailles van het noorden' genoemd. Uniek is het totaalconcept van huis, interieurs, tuinen en bijgebouwen.



Slot Zeist is een statig gebouw met zijvleugels rondom een plein, gebouwd in Hollands classicistische stijl. Het hoofdgebouw wordt in 1686 voltooid, de zijvleugels staan er al in 1682. De stijlkenmerken doen denken aan Paleis Het Loo, gebouwd door Jacob Roman. Ook zijn beide paleizen voorzien van een schelpengrot. De nog oorspronkelijke decoratie van het trappenhuis is waarschijnlijk van de hand van Daniel Marot, evenals het tuinontwerp. De hugenoot Marot werkte in Frankrijk voor Lodewijk xiv, de bouwheer van het paleis van Versailles.



Slot Zeist blijft drie generaties in de familie Van Nassau-Odijk. In de 18de en 19de eeuw raakt het enorme terrein steeds verder opgeknipt. De tuinen en parken van de nieuwe eigenaren vormen de basis van de groenstrook tussen Utrecht en Rhenen die de 'Stichtse Lustwarande' wordt genoemd. In 1924 wordt het Slot door de gemeente aangekocht. In de periode 1959-1969 wordt het gebouw ingrijpend gerestaureerd. Tegenwoordig is het Slot in gebruik voor huwelijken en partijen, conferenties, concerten, exposities en rondleidingen.



De vogelvluchten van Daniël Stoopendaal laten in noordoostelijke richting de oprijlaan zien en in het zuidwesten het Slot, de siertuinen en de laan richting Bunnik (thans Koelaan).

VAN HARTE WELKOM

Zeist, Den Dolder, Bosch en Duin, Huis ter Heide en Austerlitz vormen een prachtige gemeente. De naam Seijst werd al in het jaar 838 voor het eerst genoemd. Inmiddels heeft de gemeente Zeist een rijke geschiedenis en prachtige monumenten opgebouwd. De erfgoedpartners Zeist werken samen om het verhaal van Zeist onder de aandacht te brengen. Op www.geheugenvanzeist.nl, de website over de geschiedenis van Zeist vindt u foto's, kranten, prenten, verhalen, interviews, fiets- en wandelroutes en alle informatie over de activiteiten van de erfgoedpartners.

BORDEN MET CULTUURHISTORISCHE INFORMATIE

Dit informatiebord maakt deel uit van een serie borden bij cultuurhistorische interessante bezienswaardigheden in Zeist, Austerlitz, Bosch en Duin, Huis ter Heide en Den Dolder. De informatie op deze borden is namens de erfgoedpartners Zeist samengesteld door het Zeister Historisch Genootschap, Stichting het Gilde en de gemeente Zeist. Langs deze informatieborden zijn diverse fiets- en wandelroutes. Deze routes kunt u downloaden via de website www.geheugenvanzeist.nl



Rond 1900 woonde de familie Labouchere in Slot Zeist. Op de stoep staat het echtpaar Labouchere-Voomborgh met hun gasten, meneer en mevrouw Labouchere-van Weede, die per koets op bezoek zijn gekomen.

