

BISONPARK/HERTENKAMP



Het hertenkamp

Vanouds was dit een mooi entreegebied van het Zeister Bos als men kwam lopen vanaf station Zeist aan het einde van de Slotlaan. In 1915 werd een herdenkingsbank geplaatst aan de huidige noordzijde van het hertenkamp: de Pauw van Wieldrecht-Voombergh bank, in 1930 gevolgd door de Van de Poll bank aan de huidige zuidzijde. Het huidige hertenkamp werd in 1935 als zodanig ingericht, mede in het kader van de werkverschaffing.

Het Bisonpark

Het Bisonpark, ook wel bisonveld, was oorspronkelijk een eenvoudige weide. Rond 1920 waren hier volkstuintjes. In 1926 werd een bisonpaar (Jupiter, geboren in 1905 en Juno, geboren in 1924) gehuisvest in de 'Bisonwoning' een stal op deze weide. De bisons werden aan Zeist geschonken door de heer Blaauw die in 's Gravenland een eigen bisonpark bezat. In 1928 werd het kalfje Vesta geboren, een gebeurtenis die de aandacht van de landelijke pers haalde. Zelfs de Duitse Keizer stuurde vanuit Doorn een gelukwens. De heer Blauw stuurde een gedicht naar het gemeentebestuur:

*De bisonvrouw deed dus haar plicht, Ik hoop met een verheugd gezicht,
Gedijen moge 't lieve wicht, Tot vreugde van heel Zeist en 't Sticht.*

In 1931 volgt Latone en in april 1932 Ceres. In mei 1932 wierp Vesta een stierkalfje, Neptunus genoemd. Duizenden vreemdelingen en ingezetenen kwamen 's zomers en 's winters naar deze interessante dieren kijken. In 1939 sterft de laatste bison, allen zijn dan overleden, o.a. door inteelt. Een plan om toen de weide te transformeren in een sportveld haalde het niet i.v.m. de kosten. Later, in 1946, werd dit toch gerealiseerd. De stal werd toen verbouwd tot kledkamer. In 1981 brandde deze af maar werd herbouwd. Achter het bisonpark loopt het Laantje zonder eind, vanouds het Torenlaantje geheten omdat men aan het einde de 'Lange Jan' van Amersfoort kon zien.



In 1915 werd een door Jan Stuijnga ontworpen bank geplaatst 'In dankbare herinnering aan de douardiere ridder mr. M.C.H. Pauw van Wieldrecht geboren A.C.A.Voombergh'



In 1930 werd een monumentale bank gebouwd om Jhr. mr Frits van de Poll ter gelegenheid van zijn 70sten geboortedag te eren als trouw Zeistenaar. Een burger-comité had de gelden bijeen gebracht en schonk de bank aan de gemeente.



prentbriefkaart Bisonpark 1927

VAN HARTE WELKOM

Utrechts Landschap en erfgoedpartners heten u welkom. Meer informatie over UtrechtsLandschap is te vinden op www.utrechtslandschap.nl

Zeist, Den Dolder, Bosch en Duin, Huis ter Heide en Austerlitz vormen een prachtige gemeente. De naam Seijst werd al in het jaar 838 voor het eerst genoemd. Inmiddels heeft de gemeente Zeist een rijke geschiedenis en prachtige monumenten opgebouwd. De erfgoedpartners Zeist werken samen om het verhaal van Zeist onder de aandacht te brengen.

BORDEN MET CULTUURHISTORISCHE INFORMATIE

Dit informatiebord maakt deel uit van een serie borden bij cultuur historische interessante bezienswaardigheden in Zeist, Austerlitz, Bosch en Duin, Huis ter Heide en Den Dolder. De informatie op deze borden is namens de erfgoedpartners Zeist samengesteld door het Zeister Historisch Genootschap, Stichting het Gilde en de gemeente Zeist. Langs deze informatieborden zijn diverse fiets- en wandelroutes. Deze routes kunt u downloaden via de website www.geheugenvanzeist.nl.



Het bisonpark

