

Uyttrecht den 1 November. Op Sondagh, Na-middagh is den Hartogh van Luxemburgh nevens den Intendant Robbert alhier weder aengekomen: den voornoemden Duch heeft omtrent Nijmegen twee uren in 't rond alles laeten ruineren, hebbende de aldaer leggende Ruytery geordonneert, haer nae het Gros van den Prince van Conde te begeven. Passagie is byt Munsterlandt relateren, dat den Bischop sijne Troupen in dienst van den Keyser heeft overgedaen, en also het Weerhlijck Swaert nedergeleyt, of immer hem aen de Keyserlijke kant gevoeght: men seght, dat den selven met de Staeten soeckt te accordeeren, en sijn geoccupeerde Steden prestanteert te restituereen. Den Switserien Colonel Fyter soude ordre hebben met sijn Volck van hier te vertrecken: men segt mede, dat die aen de Artillery behooren haer gereet moeten houden. Een groote party Ruytery van den Prince van Orangie hebben omtrent de 30 karren met naere Paerden en veele Gevangenen bekomen by **den Dolder**, welcke van daer om Turf te haelen gekomen waeren. Men spreekt van het demoliteren van Creveceur, Bommel en Tiel. Den Marschal d'Humieres, Gouverneur tot Rijssel, werdt alhier verwacht, om als Gouverneur over dese Provintie te zijn, in plaets van Duc de Luxemburg, die ten Hove ontboden is: men seght, dat nae Catalonien gaen sal, om de Conings Troupen aldaer te commandeeren.