

Tussen de lakens van Lodewijk XIV...

De organisatie van de Rampjaaractiviteiten in Zeist levert soms prachtige nieuwe inzichten op. Zo zijn we gestuit op een gerucht over het bed waarin Lodewijk XIV (afbeelding 1) zou hebben geslapen tijdens zijn verblijf in Zeist.



Afbeelding 1: Lodewijk XIV (bron: publiek domein)

Het verhaal gaat dat Lodewijk XIV op zijn tocht naar Zeist heeft overnacht in kasteel Amerongen. Blijkbaar met zoveel genot dat hij het bed heeft meegenomen naar Zeist en er óók in geslapen heeft tijdens zijn logeerpartij bij de weduwe van de Zeister schout (afbeelding 2). Na de wederopbouw van kasteel Amerongen, dat in februari 1673 door de Fransen is verwoest, is het bed daar teruggekeerd.



Verzicht en Arendsburg — Zeist

Afbeelding 2: villa Veelzicht op de plek van het huidige politiebureau. Veelzicht is het resultaat van een ingrijpende verbouwing van Bogaerdslust waarin Lodewijk XIV heeft geslapen (bron: Zeister Historisch Genootschap)

Nog mooier wordt het als bronnen vertellen over de Duitse keizer Wilhelm II die aan het eind van de Eerste Wereldoorlog naar Nederland vlucht. Wilhelm II komt uiteindelijk terecht in Huis Doorn, maar woont daarvoor zo'n 1,5 jaar in kasteel Amerongen en doet hier afstand van de macht. Wilhelm II zou in 1918-1920 hebben geslapen in hetzelfde bed als Lodewijk XIV 250 jaar eerder!

We hebben dit bijzondere gerucht getoetst bij conservator Lodewijk Gerretsen van kasteel Amerongen. Hij heeft ons voorzien van twee historische documenten.

In een brief van Quint uit 1675 (afbeelding 3) wordt vermeld dat de Hertog van Orléans in 1672 op Amerongen heeft geslapen. Het feit dat de brief dateert van zo kort na het overnachtingsjaar vergroot de betrouwbaarheid. Het kan hier echter niet gaan om Lodewijk XIV, want de titel Hertog van Orléans behoort in 1672 toe aan zijn jongere broer Filip I. Of Quint moet zich hebben vergist. Dat kan natuurlijk ook. Hoe dan ook: er wordt nergens gesproken over een bed, laat staan over een transport naar Zeist.



Afbeelding 4: Uitsnede notariële akte uit 1938 (bron: kasteel Amerongen, Lodewijk Gerretsen)

Op basis van bovenstaande bevindingen lijkt het gerucht te mooi om waar te zijn en blijft het geheim bewaard tussen de lakens van Lodewijk XIV.

Emmanuele Mores, Nathan Looije en Peter de la Mar
(maart 2022)